

**Filmavond Bourdieu - 'La Sociologie est un sport de combat'**

by Dave Sinardet (plaatsing jpe) *Tuesday February 19, 2002 at 12:20 AM*

*Dinsdag 19 februari 2002 - 18u50: filmavond: "La Sociologie est un sport de combat" Een documentairefilm over Pierre Bourdieu*

Naar aanleiding van zijn overlijden, staat Pierre Bourdieu terug volop in de actualiteit. Het ideale moment om te gaan kijken naar "La sociologie est un sport de combat".

Deze film, die in Frankrijk een groot succes in zijn genre was (zo'n 75 000 verkochte kaartjes) kan dienst doen als inleiding in het denken van één van Frankrijks belangrijkste intellectuelen. Maar levert voor gevorderden tegelijkertijd een boeiend inzicht in de dagdagelijkse werkzaamheden van een socioloog en toont vooral aan hoe de sociologie (en bij uitbreiding de wetenschap) een belangrijk instrument kan en moet zijn in een overtuigend maatschappelijk engagement.

De kritische en controversiële documentairemaker Pierre Carles heeft Bourdieu gedurende 3 jaar gevolgd en filmde hem onder meer tijdens conferenties, debatten en colleges maar ook tijdens een meeting van José Bové of in gesprek met jongeren van de 'banlieue'. Hij toont een geëngageerde socioloog aan het werk.

De titel verwijst naar een stelling van Bourdieu: tegenover een conservatieve sociologie, in dienst van de 'machtigen', wil hij een soort bevrijdingssociologie ontwikkelen. Deze moet de 'uitgeslotenen' in staat stellen zich te vergewissen van hun situatie door de machtsverhoudingen in de maatschappij te begrijpen en de legitimiteit ervan in vraag te stellen. De sociologie moet hen dus helpen zich te verdedigen. "Savoir, c'est pouvoir", luidt het optimistische credo van Bourdieu.

Hoewel de socioloog zich dus allesbehalve opsluit in een ivoren toren, weigert hij anderzijds ook zijn theses te vulgariseren of zijn reflectie samen te vatten in enkele slogans. Zijn engagement situeert zich in de eerste plaats in zijn onderzoekswerk.

In de film toont Pierre Carles dan ook het (meestal onzichtbare) gevecht dat de socioloog aangaat tegen de 'dominante orde'. Via de werkzaamheden van Bourdieu, wil hij laten zien waarom men zich moet hoeden voor uiterlijkheden, voor alles wat als natuurlijk en evident wordt voorgesteld, vooral door de media.

Praktisch:

Datum: dinsdag 19 februari 2002 om 18u50

Plaats: cinézaal 'Actor's Studio', Beenhouwersstraat / Rue des Bouchers 16 te 1000 Brussel (vlakbij het Centraal Station)

Prijs: 6 € (240 BEF) - VVS-leden krijgen 2 € korting

Contactpersoon en inschrijving: Dave Sinardet, UIA, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk

Tel: 03/820 28 58, E-mail: [sinardet@uia.ac.be](mailto:sinardet@uia.ac.be)

Sociodata, een gratis dienst van de Vereniging Voor Sociologie (VVS)

---